

Phẩm 6: VĂNG LAI

Phật lại bảo A-nan:

–Do đâu Như Lai nói hết sức rõ ràng về sự vãng lai của Bồ-tát?

Bấy giờ, Bồ-tát nhập vào Phật đạo, trí tuệ không thể suy nghĩ bàn luận, chí nguyện mong cầu sự giác ngộ như Phật với vô lượng nhân duyên, đối với những sự ồn náo không hề gây tạo.

Bồ-tát suy xét đến cùng về Đại đạo, dùng trí tuệ dứt trừ các duyên, hâm mộ tìm cầu ánh sáng trí tuệ của Phật, mong đạt các pháp thiền định dứt loạn tưởng, vượt hơn các thứ thiền định khác, giữ bỏ các bụi bặm cấu nhiễm, nhằm thấu đạt các pháp và kinh sách của Phật, hiểu rõ tất cả kinh, chỉ tìm ý nghĩa của kinh.

Bồ-tát chính là ánh sáng của đạo đức mà Như Lai luôn che chở giúp đỡ, các bậc ấy không hề bị dao động mà cũng không có sự đời đổi, nhớ nghĩ chúng sinh trong pháp giới tâm ý bị che lấp, gặp phải bao nỗi thống khổ, lại chẳng hiểu biết gì về kinh điển của Phật.

Bồ-tát mến cầu Phật đạo, là để được đứng vững trong trí tuệ ấy, chí nguyện lớn lao sáng tỏ, tu tập cần, lực, giác ý là nhằm để biết rõ về ba cửa giải thoát, phân biệt ý nghĩa đó. Bồ-tát luôn suy nghĩ: “Thân ta phải làm gì để giáo hóa mọi người khiến họ cũng kính mến Phật đạo, nên đem trí tuệ sáng tỏ ấy mà khuyến khích, giáo hóa các đạo tràng, mong được Phật nhãn, tâm không bị che lấp.”

Bồ-tát nhập vào chánh quán, dắt dẫn làm lợi ích cho thế gian, là nhân của trí tuệ, trên hết của chư Phật, Bồ-tát, nếu trí tuệ không thông tỏ tất cả nơi quy hướng của các pháp, thì coi như ánh sáng của sự giác ngộ chưa có thể đạt được. Do vậy mà các bậc Thánh không mong chúng sinh liền được đứng vững ngay trong đạo, đối với mọi trí tuệ ấy phải thông tỏ các pháp là không có nơi chốn, cho nên đời đương lai quán sát thế giới chúng sinh.

Bồ-tát cầu ở chốn vô tâm, mến mộ pháp bất niệm, cõi ấy không thể đạt được vì nó không đến không đi, thành tựu chúng sinh đi cũng không đi, giáo hóa người dân thấy rõ nơi chốn của đám lê dân lầm than, nhận rõ ý nghĩa đó tùy theo sự khai hóa thấy được các pháp. Tất cả chúng sinh đều tồn tại trong pháp giới, điều ấy vượt khả năng thấy biết của mắt trần, hội nhập pháp giới thì thấu suốt tất cả kinh điển là bình đẳng.

Bồ-tát quán tưởng Đại đạo, dùng trí tuệ của Phật, Thánh để dẫn dắt những kẻ chẳng biết, chẳng hiểu đến với đạo, khiến họ mong cầu để đạt được sự giác ngộ như vậy. Nhưng Bồ-tát cũng không hề bám chặt vào trí tuệ ấy, vì nó luôn lia mọi bụi bặm cấu uế, nên trí tuệ ấy không chỗ nào không có, nhưng nếu vướng mắc vào nơi chốn ấy thì cũng không có được trí tuệ để mong đạt đúng theo con đường đi lớn lao sáng tỏ của Phật, cũng như không thể trông thấy Phật. Đó chính là trí tuệ vĩ đại sáng chói trong các thứ trí tuệ, hơn hẳn mọi thứ trí tuệ khác, vì nó dứt bỏ sự tìm cầu cũng như không có nơi chốn để mến mộ. Đó gọi là trí tuệ sáng suốt của Phật, nếu Bồ-tát thực hành thì sẽ đạt được trí tuệ ấy. Cho nên mong cầu đến đi gọi là vãng lai.

Nên có bài tụng như sau:

*Trí ấy có đến đi  
Tuệ Phật khó nghĩ bàn  
Cho nên gọi đến đi  
Chí cầu nơi Phật đạo.*

## LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

*Khai hóa nhiều nhân duyên  
Mới theo đúng đường Phật  
Việc ấy thuận trí tuệ  
Mến cầu chẳng trở lại.  
Không nương tất cả thiên  
Giáo hóa khắp quần mê  
Muốn cứu giúp tất cả  
Đầy đủ sự, đến đi.  
Kính Phật pháp bình đẳng  
Nhận rõ người vô tướng  
Hiểu rõ gốc vốn không  
Nên gọi là đi đến.  
Người đạt được pháp ấy  
Rõ biết tất cả tuệ  
Ta cũng sẽ được thế  
Muốn tìm nơi an trụ.  
Chưa từng khuyên chúng sinh  
Và chấp các pháp giới  
Nên nói có đến đi  
Chẳng gần chốn trở về.  
Lo nghĩ vô số người  
Trí kém, luôn gặp họa  
Muốn đạt được trí tuệ  
Phải cầu đạo của Phật.  
Căn, Lực và Giác ý  
Giảng thiên, ba giải thoát  
Nhận rõ nghĩa ấy rồi  
Nên cầu đạo của Phật.  
Chỉ mến mộ đạo tràng  
Chỗ dựa Phật quá khứ  
Nên gọi là đến đi  
Nên lập ra Đại Thánh.  
Ưa mến mất thương xót  
Mắt Phật không nghĩ, bàn  
Nên gọi là đi đến  
Ngưỡng mộ đạo của Phật.  
Cầu đạt như Phật, Thánh  
Nghĩa nhiệm mầu của Phật  
Tự mong cầu tuệ ấy  
Nhất thiết trí trên hết.  
Tỏ ngộ trí sáng ấy  
Chỗ về tất cả pháp  
Tuệ ấy chẳng thể được  
Và cả người cầu đạo.  
Cứu giúp vô số người*

## LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

Đứng vững trên trí tuệ  
Nên gọi là đến đi  
Người đến có chỗ cầu.  
Mong đến thấy cõi Phật  
Cõi người không nghĩ, bàn  
Nên gọi là đến đi  
Cứu độ hết chúng sinh.  
Tỉnh sát cõi chúng sinh  
Tìm cầu chẳng thể được  
Nên gọi là đến, đi  
Tâm mến mộ pháp giới.  
Chúng sinh không nẻo hướng  
Và tất cả cõi người  
Nếu thông tỏ chốn ấy  
Thì nhận rõ chỗ đến.  
Thấy tất cả các pháp  
Thấy đó nhưng không hiện  
Thường nhất tâm định ý  
Câu đạo lớn của Phật.  
Tuệ nhiệm mầu như thế  
Vô cấu và thanh tịnh  
Sự phân biệt sáng suốt  
Trí ấy chẳng thể được.  
Điều Bồ-tát vui thích  
Khai hóa các chúng sinh  
Đạt được trí sáng suốt  
Duyên nào đến nơi ấy.  
A-nan! Ta vì thế  
Giảng, nói về đến, đi  
Vì hạng căn trí thấp  
Thấy được chỗ niệm khởi.  
A-nan! Ta vì thế  
Giảng nói, việc đến, đi  
Kẻ dốc sức tinh tấn  
Liên tỏ ngộ lẽ ấy.  
Người có đức phân biệt  
Hiểu được nghĩa sâu nhiệm  
Đạt được các lẽ ấy  
Mau được thành đạo lớn.

Phật bảo A-nan:

–Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác đã giải bày nêu rõ về hành trạng của Bồ-tát. Nên biết rằng nghĩa ấy cũng dùng phương tiện khéo léo để diễn đạt vậy.

